

Column

 @SjaakBral

SJAAK BRAL

Oh oh Lego

Het moet wel een van de meest bizarre boeken zijn die ooit over Den Haag zijn verschenen: *Van Kapers tot Ketters*, over de geschiedenis van de Gevangenpoort. De hoofdrolspelers van het boek: legopoppetjes.

Wilma Degeling en Hans Flier zijn de auteurs van een prentenboek dat ik écht een paar keer moest doorbladeren om het te geloven. Scènes uit de geschiedenis van de Gevangenpoort, minutieus nagespeeld door legofiguurtjes. Het boek is uitgerust met een plattegrond, uiteraard helemaal in Legostijl. Zelfs de Treurkamer en de Hongerzolder zijn te zien op een plaat die oogt als een doorgezaagd poppenhuis.

Toen graaf Willem de Tweede een kasteel begon te bouwen - dat voltooid werd door zijn zoon Floris de Vijfde - was de Gevangenpoort bedoeld als een van de toegangspoorten tot het kasteel. Pas tweehonderd jaar later maakte een andere graaf er een gevangenis van. Hoe maak je kinderen nu duidelijk

dat het een afschuwelijke plek was zonder ze nachtmerries te bezorgen? Je zou zeggen:



juist niet door hun speelgoed te gebruiken om het uit te beelden. Maar het boek is bedoeld voor oudere kinderen, die al uit de Lego zijn.

Het werkt wonderwel uitstekend. 't Is nu eenmaal toch wat onschuldiger om een legopoppetje z'n keeltje vol te gieten met azijn dan een echt persoon. De verhalen die worden uitgebeeld zijn stuk voor stuk de moeite waard. Een belazerd dienstmeisje, gestrande kapers in 't gevang, en uiteraard de gruwelijke vertelling over de gebroeders De Witt. Het boek is ook bezaaid met feitjes en wetenswaardigheden over de Gevangenpoort. Na vijf pagina's ben je al gewend aan het legioen van Lego en kun je je alleen maar verbazen over de inventiviteit van de makers van dit boek. Zelfs de afbeeldingen van poppetjes die aan galgen hangen op het Groen Zoodje, met door vogels kaalgevrotten lijkes, zijn prima te verteren. Nu er een Legoland in aantocht is op de Scheveningse boulevard, lijkt het mij een aanrader om deze scènes daar in vitrines uit te beelden. Een actuele wisseltonoonstelling van legofiguurtjes kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld over de rassenideetjes van minister Stef Blok. Hij heeft er alvast één prima kop voor.

Onschuldiger om een legopoppetje de keel vol te gieten met azijn